

JOURNALISTE
MARJAN VAN DEN
BERG IS GETROUWD
EN HEEFT DRIE
DOCHTERS EN TWEE
KLEINKINDEREN.

Marjan

Buurman oppert dat je dat pijnlijke pootje ook kunt laten amputeren. Een hond is daar zó aan gewend



“Kijk in hemelsnaam uit met dat pootje!”
Wij hebben een hond met een been van zes miljoen.
Nou ja, zo veel kostte het niet, maar we hadden
er ook van naar de Bahama's kunnen vliegen. Dat
denk ik tenminste. Ik heb eigenlijk nooit opgezocht
wat dat kost.

De hond, Bente heet ze, hinkte. Ze rende niet meer.
Speelde niet meer. Snauwde andere honden af.
En ons ook, als we met onze beperkte anatomische
kennis probeerden te lokaliseren waar ze pijn had.
We puzzelden uit dat het haar knie moest zijn.
Dat sprak Jan aan. Hij geniet van een kunstknie die
hem pijnvrije stappen levert. En hij weet maar al
te goed wat Bente voelt. Zijn hart krimpt.
De dierenarts verwijst naar een kliniek. Fotootje
maken maar.

“Wat kost dat?” vraag ik. Ik krijg meteen een blik
waaruit ik concludeer dat dat een onfatsoenlijke
vraag is. Maar ik wil er toch echt even nuchter over
praten. Onze Bente is tien. Dat is niet jong. Fotootje
is prima, maar dat levert haar niks op. Dat vertelt
ons alleen wat we eraan zouden kunnen laten
sleutelen. En dan kun je je net zo goed op voorhand
afvragen of je dat wel wilt met een hond van tien
jaar oud. Vind ik.

Dat vindt dus lang niet iedereen. Dat merk ik al
snel. Jan staat er heel anders in. Een buurman
oppert nog dat je dat pijnlijke pootje ook kunt laten
amputeren. Stuk goedkoper en een hond is daar zó

aan gewend. En een andere handige hondenbezit-
ter stelt voor om Bentes achterstel vast te maken
aan een karretje met zwenkwieltjes. Die wieltjes
had hij nog wel in zijn schuur. Van een ouwe
bureaustoel. Die mochten we wel hebben.
Daarna besloten we Bentes knie niet meer voor te
leggen aan vreemden. We lieten foto's maken en
Jan zei al tijdens de bespreking 'ja' tegen de opera-
tie. De dierenarts zou de afgescheurde kruisband
weghalen en een stalen plaatje monteren, zodat die
knie niet gaat wiebelen. Zoiets. Na begeleiding van
de dierenfysio zou ze geen pijn meer hebben.
Dat klopt. Ze speelt weer. Rent weer. Is blij.
Vindt alle hondjes aardig. Zó aardig, dat we haar
voortdurend waarschuwen. Stel je voor dat die
schroeven losgaan.

Ik zoek het voor de zekerheid toch een keertje op:
twee weken Cookburn Town, San Salvador Island,
Bahama's, Club Med, all-in, met vliegpreis voor
twee personen valt ruim binnen het budget.
En toch kunnen die plaatjes van palmen en
paradijselijk witte stranden niet op tegen dit: een
blij spelende hond op de dijk langs de ringvaart.